

RIDDERHOFSTAD NIJEVELT:

KLOOSTERMOPPEN EN BAKSTENEN



KEIGAVE SPREEKWOORDEN

Middeleeuwen

Keigave spreekwoorden en gezegden	Betekeningen
Ergens een steentje toe bijdragen.....	Iets is letterlijk of figuurlijk moeilijk te verteren. Je kunt ergens niet goed mee omgaan. Het houdt je de hele tijd bezig.
Een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen.....	Van het boerenland afkomstig. Niet zo beschaafd zijn.
Iemand geen steen in de weg leggen....	Iets of iemand met geld steunen of iets of iemand helpen.
Uit de klei getrokken zijn.....	Hij is niet aardig, lijkt geen gevoelens te hebben. Hij heeft geen medelijden.
De onderste steen boven keren....	Iemand die zo dom is dat hij of zij twee keer dezelfde fout maakt.
Zo hard als een kei....	Er wordt met een groot werk begonnen.
Uit dezelfde klei gebakken zijn ..	Hij is heel slim, een echte bolleboos. Hij kan iets heel goed.
Als een steen op de maag liggen....	Het onmogelijke doen om iets te bereiken. Iets tot de bodem uitzoeken.
De eerste steen leggen.....	Betekent hetzelfde als iemand geen strobreed in de weg leggen. Je wilt iemand geen problemen of hindernissen bezorgen
Hij heeft een hart van steen....	Je voelt je bevrijd. Je bent een angst of bezorgdheid kwijt.
Hij is een kei.....	Dat betekent dat je dezelfde afkomst hebt of dat je hetzelfde karakter hebt.
Er is mij een baksteen van het hart gevallen.....	Dat zeg je van iets dat zeer hard is, maar ook van iemand die ongevoelig en hard is.