

RIDDERHOFSTAD NIJEVELT: BLIJDE STENEN EN LODEN KOGELS



Middeleeuwen

Verslag van een blijde gevecht.

Een koude wind woei om het kasteel en rukte aan deuren en luiken.
Ridder Steven van Zuylen van Nijeveldt was net opgestaan na een onrustige nacht