

# DE TORENPLEINKERK IN VLEUTEN - SINT WILLIBRORD



## Middeleeuwen

De oudste schriftelijke vermelding van een kerk te Vleuten dateert van 1 februari 1224. De kerk had toen als beschermheilige (schutspatroom) St. Willibrord.

Een beschermheilige werd vereerd als beschermer van de stad, een dorp, de kerk, een gilde, een beroepsgroep of een individu. Zo'n beschermheilige kon in nood worden aangeropen. Willibrord was een Rooms Katholieke missionaris. Hij was van Britse afkomst en stond ook wel bekend als 'apostel der Friezen'. In 695 werd hij door paus Sergius tot aartsbisschop der Friezen gewijd, waarbij Utrecht zijn zetel werd. Willibrord was de eerste bisschop van Utrecht.

Hij stierf in 739 en werd binnen 50 jaar na zijn dood al vereerd als heilige. Zijn graf in Echternach (de oudste stad van Luxemburg), waar hij ooit een klooster stichtte, groeide uit tot pelgrimsplaats. Sinds de Middeleeuwen vindt jaarlijks de Processie van Echternach plaats. De deelnemers van deze processie, ook wel de springprocessie genoemd, zijn aan elkaar vastgemaakt met witte zakdoeken en springen in de maat van de processiemars 3 stappen naar voren en 2 stappen naar achteren. Elk jaar vindt deze processie met duizenden deelnemers en bezoekers plaats op de dinsdag na Pinksteren, ter ere van de nagedachtenis van de heilige Willibrord.



### Bron:

- De oude kerk te Vleuten. Maandblad Historische Vereniging Vleuten- De Meern- Haarzuilens, jaargang 1983, nummer 4, Dr. D.W.Gravendeel
- Internetencyclopedie Wikipedia: Willibrord