

HUIS DEN ENGH- HET TERREIN



Moderne tijd

Op het terrein ligt een eiland waar eens het oude kasteel den Engh heeft gestaan. Op het eiland is niet veel meer te zien. De grachten liggen er nog wel. Huis den Engh stond aan het einde van de Enghlaan. De bebouwing van de voorburcht bestaat nog: een dwarshuisboerderij uit het einde van de 19e eeuw (waarin een deel van de 17e eeuwse voorganger is opgenomen) en het koetshuis.

Huis den Engh heeft eeuwenlang bekende en invloedrijke bewoners gehad. Toch zijn er maar weinig verhalen hierover bekend.

“Eng” duidt op stukken land, die ten opzichte van de ernaast gelegen grond, hoger liggen.

Op het platteland kon in de vroege middeleeuwen alleen de dorpsadel zich een stenen huis veroorloven. De landslieden en dorpsbewoners woonden in huizen van hout, leem of plaggen.

Zo'n stenen huis bood bescherming tegen rovers en troepen die ten aanval gingen. Het huis bood ook aan de omwonenden bescherming.

Er werden torens en zware muren aangebouwd. Er werd een gracht omheen gegraven. Huis den Engh had ook een ophaalbrug. Dit allemaal om het aanvallen moeilijker te maken. Huis den Engh werd van stenen gebouwd. Stenen waren nogal kostbaar in die tijd. Zo'n huis of kasteel had belangrijke invloed op het omringende land. Het werd bewoond door ridders. De ridders kregen het kasteel in leen van de landsheer (leenheer). Zij moesten wel beloven dat ze het kasteel en het land eromheen beschermden tegen dreigende vijanden.

Behalve het kasteel en de grond hadden de ridders ook bepaalde privileges. Langzamerhand verdween dit systeem en ging het landgoed over van vader op zoon en kon het verkocht worden.

De oudste gegevens van de ridderhofstad Den Engh dateren van 1260. Den Engh wordt beleend aan Bernardus de Hamme.

Op zaterdag 11 april 1868 vindt er een openbare 'verkoop' van de stenen van de ruïne van de ridderhofstad plaats. De stenen zouden hergebruikt worden, nadat ze schoongebikt werden, voor andere gebouwen.

Openbare Verkoop
van aanzienlijke
ONROERENDE GOEDEREN.



Op Zaterdag, 11 April 1868, des middags ten 12 ure, zullen in het Lokaal van Verkoopingen te Utrecht achter St. Pieter, worden geveild en verkocht:

De **RIDDERHOFSTAD DEN ENGH,**
met Heerenhuis, Stal en Koetshuis en Tuinmanswoning, de aan die Ridderhofstad verbonden regten en preëminentien, enz., benevens vier BOERENLAATSEN, te zamen groot ruim honderd bunders, waaronder ongeveer dertig bunders, bezet met uitmuntende steenaarde, alsmede de AMBACHTSHEERLIJKHEID THEMAAT WTEN ENGHs, alles gelegen onder de gemeenten Vleuten, Haarluis, Maarssenbroek en Catharijne, in de nabijheid der stad Utrecht.

In diverse perceelen en Massa's volgens Notitiën en Kaart, te bekomen ten kantoren van den Heer Mr. D. J. H. VAN EEDEN en van den Notaris HONDIUS VAN DEN BROEK, beiden te Utrecht.

Bron:

- De ridderhofstad Den Engh te Vleuten, door E. Muller, Tijdschrift Historische Vereniging VDMH&LR