

DE BROUWERIJ TE VLEUTEN



DE GESCHIEDENIS VAN HET BIER - EERSTE BESCHAVING

Moderne tijd

5000 jaar geleden was er al een volk in Mesopotamië (Midden Oosten) dat bier dronk. Zij waren waarschijnlijk de eersten die bier maakten. Dat gebeurde op een heel andere manier dan nu. Het eerste bier is waarschijnlijk per ongeluk ontstaan.

Ze bakten een soort brood van emmertarwe of graan. Het brood was van buiten gaar, maar van binnen nog niet. Dit brood werd daarna in water geweekt, daardoor ging het gisten. Tarwe en graan gaan ontkiemen en gisten wanneer het nat wordt. Zo ontstond een soort bier. Aan dit bier werd voor de smaak vaak honing of kruiden toegevoegd.

Deze informatie hebben wij nog gevonden: