

DE BROUWERIJ TE VLEUTEN



DE GESCHIEDENIS VAN HET BIER - VROEGE MIDDELEEUWEN

Moderne tijd

Na de val van het Romeinse rijk, kreeg de kerk de macht over de landerijen. Geestelijken en monniken hielden zich nu bezig met het brouwen van bier. De geestelijken schreven de recepten van de “geestelijke drank” op perkament.

Bier brouwen was buiten de kloostermuren verboden, toch werden er ook enkele burgerbrouwerijen opgericht.

Deze informatie hebben wij nog gevonden: